

De Koninklijke Marine Kadetten zijn op Paaskamp



Op **31 maart 2018** kwamen de marinekadetten van de afdelingen Leopoldsburg, Leuven en Geel aan op de basis van Geel. De schepen werden aangemeerd, in orde gezet en het nodige onderhoud uitgevoerd.

De schepen "V901-Leie", "Victory", "Patricia", "Lady Di" en "Saga", verzorgden de verplaatsingen van de 43 deelnemers. Niet te vergeten, Diana en Karin, beiden burgermedewerkers zorgden voor de innerlijke mens, in het bijzonder het lekkere eten en drinken voor de hele ploeg. Ook Roger was altijd in de weer als vliegende logistieke-mekaniker met onze Ford Transit om alles varende of rijdende te houden en het eten op de locatie te krijgen.

De eerste twee dagen van het Paasweekend, tot en met de Paasmaandag, waren de sluisen gesloten, het was nog geen vaarseizoen. Dit kon ons echter niet tegenhouden om activiteiten te doen op het water. Dat deden we met alle deelnemers in de acht zodiacs en een zelfgemaakte boot. Fun, Fun, Fun... dan even naar Herentals, boterhammetjes opeten ter plaatse en terug voor meer Fun. Elke avond was er tevens een activiteit voorzien zodat de dagen goed gevuld waren.

Op **dinsdag 3 april** hebben we ons opgesplitst. De deelnemende schepen met uitzondering van de “V901-Leie” vertrokken 's morgens al naar MOL “Port Aventura”.



V901 Leie (Ex-patrouilleschip van de Marine), maakte deel uit van de Rijn flottielje

We gingen via het kanaal Herentals-Bocholt met de deelnemers die als bemanning fungeerden. Omdat onze vloot té groot was om in één keer door de sluisen te varen, moesten we ons noodgedwongen opsplitsen.

Omstreeks 11.00u was er tevens een bezoek van een VIP delegatie bestaande uit officieren van de Marine, Landmacht en Luchtmacht.



De delegatie bracht eerst een bezoekje aan de basis Geel die onlangs is ingericht en dan zijn ze vertrokken richting Mol “Port Aventura” met de “V901 Leie”. De bedoeling was om de banden tussen Defensie en het Marinekadetten aan te halen. Dat was een succes, want ze hebben genoten van de tocht op het kanaal en de aangename sfeer aan boord.

Na een 6-tal sluisen en bijna 3 uren varen, waren we aan de verzamelplaats aangekomen alwaar de andere schepen ons opwachtten. Daar werd de eer bewezen aan de VIP delegatie in ware "Fleet review"-stijl. Vervolgens zijn we samen de haven binnengevaren en hebben we alle schepen vlot aangemeerd.



Ondertussen was het al 15.00u en het onderhoud na de vaartocht kon beginnen. Bovendien moest ook alles in orde gebracht worden voor de overnachtingen. Na een verfrissend drankje hebben we afscheid genomen van onze bezoekers. Hierbij ook hartelijk dank aan onze bezoekers voor hun waardering tegenover de Marinekadetten.



Nadien werd het avondmaal genuttigd en maakten we ons klaar voor het avondspel ter plaatse. Deze activiteit werd rond 22.00u beëindigd zodat iedereen kon gaan slapen om fris en monter te zijn de dag nadien.

Op **woensdag 4 april**, na het ontbijt, waren er opnieuw activiteiten gepland in de haven. Hierbij werden de schepen en de bemanningen aan het werk te zetten in het nautische domein om de nodige kennis en ervaring op te doen. Wij hebben het "Man-over-boord" manoeuvre geoefend. Zowel "Joske" onze zelfgemaakte drenkeling, als de stootwilgen werd telkens weer het sop in gegooid en gelukkig telkens weer gered. Daarnaast hebben we roerschade, motorpech, brand aan boord (door middel van een rookmachine) en enkele stuurmanskunsten geoefend.



De "V901-Leie" op sleep genomen door de Victory

Als middagmaal kregen de kadetten een noodrantsoen "One in One" en moesten ze zelf hun potje koken. Dat betekende even rust voor de kookmoeders, maar werk voor de Medic om enkele lichte brandwondjes te verzorgen. Na het eten zijn we met z'n allen naar Sun Parks gegaan om lekker te verpozen en te ploeteren in het Tropisch zwemparadijs.

Op **donderdag 5 april** zijn we teruggevaren. Het was koud en vooral nat. Om het harde leven van zeebonken kracht bij te zetten gingen zelfs de hemelsluizen open telkens als de gewone sluisen opengingen. Kortom: nattigheid alom en dat zes keer na elkaar!

In Mol aangemeerd, werd alles netjes opgeruimd en vervolgd door een laatste vlaggenroet. Het kamp werd afgesloten met een heuse Barbecue. Er werd gegeten alsof we een hele week geen voedsel hadden gezien. De verbroedering tussen de verschillende afdelingen was de spreekwoordelijke kers op de taart!

Vrijdagmorgen 6 april om 05.30u vertrok de "V901 Leie" met enkele kadetten terug naar Leuven. De terugvaart duurde langer dan voorzien omwille van een paar stremmingen en langere wachttijden. Het schip kwam uiteindelijk laat in de namiddag toe in Wijgmaal.

De anderen mochten iets langer slapen en na het ontbijt werden alle kadetten gezond en wel opgehaald door hun ouders.

We kunnen overtuigend spreken van een geslaagd kamp. De weergoden waren ons over het algemeen goed gezind en alle kadetten waren tevreden. Op naar het volgend Paaskamp met andere en nieuwe ideeën om onze jongeren te motiveren.

Dirk GROOTAERS
Commandant van het Paaskamp 2018

Jose BUTAYE
Stafchef KMK